



**Paul van Gent** werd in 1947 geboren in Den Haag.

Als kind voelde hij zich sterk aangetrokken tot Friesland. Journaalbeelden van het skûtsjesilen, eierzoecken enz. waren hier debet aan.

Toen na zijn studie hobo aan het conservatorium in Den Haag een hoboïst werd gevraagd voor het toenmalige Frysk Orkest was het dan ook een logische stap dat hij hiervoor proefspel ging doen.

Dat Friesland hem niet is tegengevallen, blijkt wel uit het feit dat hij al 50 jaar in Alde Leie woont en daar ook is blijven wonen nadat het Orkest naar Groningen was verhuisd.

Fotograferen was altijd een grote hobby.

Om de technische kanten van het fotograferen onder de knie te krijgen heeft hij o.a. een cursus fotografie gevolgd aan de fotovakschool in Apeldoorn.

Immiddels heeft hij prijzen gewonnen met zijn favoriete onderwerp: Friesland. En veel bezoekers hebben zijn foto's bekeken tijdens de Trimdiel kunstroute en de Slikwerkroute.

**Paul van Gent** waard yn 1947 berne yn Den Haach.

As bern fielde er him sterk oanlutsen ta Fryslân.

Sjoernaalbylden fan it skûtsjesilen, aaisykjen ensfh. wiene dêr debet oan.

Doe't nei syn stúdzje hobo oan it konservatoarium yn Den Haach in hoboïst frege waard foar it Frysk Orkest wie it dan ek in logyske stap dat er dêrfoar proefspul die.

Dat Fryslân him net ôffallen is, blykt wol út it feit dat er al 50 jier yn Alde Leie wennet en dêr ek wenjen bleaun is nei't it Orkest nei Grins ferhuze wie.

Fotografearjen wie altyd in grutte hobby.

Om de technyske kanten fan it fotografearjen yn 'e macht te krijen hat er û.o. in kursus fotografy folge oan de fotofakskoalle yn Apeldoarn.

Underwilens hat er prizen wûn mei syn favoryt ûnderwerp: Fryslân. En in protte besikers hawwe syn foto's besjoen by de Trimdiel Keunstrûte en de Slikwerkroute.